



ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ - ΙΕΡΑ ΛΙΤΑΝΕΙΑ - Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΙΕΡΑΣ ΜΝΗΜΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΗΝΑ, ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΚΑΙ ΒΙΚΕΝΤΙΟΥ

10 και 11 Νοεμβρίου 2018

Τήν 10ην Νοεμβρίου 2018 ἔτελέσθη, μέ ἑκκλησιαστική λαμπρότητα, κατάνυξη καί ἱεροπρέπεια, ἀλλά καί ἔθνική ὑπερηφάνεια καί συγκίνηση στόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Χίου ἡ Ἱερά Μνήμη τῶν Πολιούχων καί Ἐλευθερωτῶν τοῦ νησιοῦ μας Ἀγίων Μεγαλομαρτύρων Μηνᾶ, Βικτωρος καί Βικεντίου, ἡ ὁποία συμπίπτει μέ τήν ἀπελευθέρωση τῆς Χίου τήν 11ην Νοεμβρίου 1912.

Ἐφέτος, ἡ Ἱερά Μνήμη τῶν Ἀγίων Βικτῶρων ἔμεγαλύνθη μέ τήν παρουσία, πρὸς προσκύνηση καί ἀγιασμό τῶν πιστῶν, τῆς Ἱεράς Εἰκόνας τῆς Παναγίας τῆς "Ἁγιογαλούσαινας" ἀπό τό σπήλαιο τοῦ Ἁγίου Γάλακτος.

Τό πρωΐ τῆς 10ης Νοεμβρίου, μετεφέρθη μέ στρατιωτικό ὄχημα στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό ἡ σεβασμία Εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς "Ἄγιογαλοῦσαινας" ἀπό τό ἱστορικό σπήλαιό της στό Ἅγιο Γάλα. (Σύμφωνα μέ ἀπόφαση τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου κατά τόν εὐρτασμό τῆς ἱεράς Μνήμης τῶν Πολιούχων συμμετέχει καί ἱστορική εἰκόνα τῆς Παναγίας, μεταφερομένη στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό ἀπό τόν Ἱερό Ναό ἢ τήν Ἱερά Μονή της.) Εγένετο ἐκκλησιαστική ὑπόδοχή προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου καί συμμετέχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μάνης κ. Χρυσοστόμου, πλαισιωμένων ὑπό πολλῶν Ἱερέων καί Διακόνων, τῶν Ἀρχῶν καί πλήθους πιστῶν. Ἀκολούθησε Δέησις στό τέλος τῆς ὁποίας ὁ Σεβασμιώτατος Χίου εἶπε:

"Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα τῶν ἀδούλων καί ἀπάτητων καί πάντοτε ἐλεύθερων βουνῶν καί χωμάτων τῆς ἠρωϊκῆς Μάνης κ. Χρυσόστομε, ὑπερβαλλόντως ἀγαπητέ ἀδελφέ καί συλλειτουργέ τῆς ἡμετέρας Μετριότητος, Πατέρες, κ. Περιφερειάρχα, κ. Ταξίαρχε, ἔνδοξοι Ἀξιωματικοί καί Εκπρόσωποι φορέων, Λαέ τοῦ Θεοῦ.

Ὅπως ἓνα βράδι μέσα ἀπό τό Σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ ἐρχόταν στόν κόσμο ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστός γιά νά ἐλευθερώσει τόν ἄνθρωπο "τῆ ἐλευθερία ἧ ἑκεῖνος ἡμᾶς ἠλευθέρωσεν" καί σήμερα πού ἡ τοπική μας Ἐκκλησία ξεκινᾷ τόν εὐρτασμό τῆς ἀπελευρώσεώς της ἀπό μακράιωνα ζυγόν δουλείας καί τυρρανίας, μέσα ἀπό τά σπήλαια τῆς Χίου, μέσα ἀπό τό σπήλαιο τοῦ Ἁγίου Γάλακτος, ἐρχεται στήν πρωτεύουσα τοῦ νησιοῦ μας καί στόν Καθεδρικό μας Ναό ἡ χαριτόβρυτος εἰκὼν τῆς Παναγίας τῆς "Ἄγιογαλοῦσαινας". Τούτη τῆ στιγμή ἐνωτίζεται ὁ κάθε εὐσεβῆς ὀρθόδοξος Χριστιανός τόν περίφημο ἐκεῖνο Μακαρισμό, τόν ὁποῖον "ἐπάρασα φωνήν τις γυνή ἐκ τοῦ ὄχλου" εἶπε στό Χριστό μας κατά τήν διάρκεια τοῦ θεοπρεποῦς κηρύγματός του. "Μακαρία ἡ κοιλία ἡ βαστάσασά σε καί μαστοί οὐς ἐθήλασας".

Σήμερα στεκόμαστε μέ εὐλάβεια μπροστά στή γῆ, ἡ ὁποία ρῆει μέλι καί γάλα γιά τό ἀνθρώπινο γένος. Σήμερα προσκυνοῦμε μέ εὐλάβεια ἐκεῖνη, ἡ ὁποία μαζί μέ τούς Ἱερεῖς μας, μόνον οἱ Ἱερεῖς μας ἀπέμειναν, στηρίζει τά ὀλιγάριθμα ἀπό κατοίκους χωριά τῆς Ἀμανῆς. Μέσα ἀπό τό σπήλαιό της, στό ὁποῖο ἡ ταπεινότητά μας ἀξιώθηκε πρό ἐτῶν νά τελέσει στό παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Ἄννης Ἀρχιερατικό Ἐσπερινό στά ἔγκατα τῆς γῆς γιά πρώτη φορά μετά ἀπό ἔνδεκα αἰῶνες.

Δεήθητε, Σεβασμιώτατε ἀδελφέ καί συλλειτουργέ, δεήθητε πρός τήν Ὑπέρμαχο Στρατηγὸ τοῦ ἔθνους μας νά φυλάσσει σέ τούτην ἐδῶ τήν ἀκριτική ἐπαλξη τῆς Πατρίδος μας τόν λαόν μας νά ἐμμένει πιστός καί σταθερός στοῦ Χριστοῦ τήν πίστη τήν ἀγία, ἡ ὁποία

γαλουχεί και θά γαλουχεί τό Έθνος μας. Άμήν."

Κατά τόν Αρχιερατικό Μέγα Εσπερινό έχοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μάνης κ. Χρυσόστομος, συγχοροστατούντων και τών Σεβ. Μητροπολιτών Ναυπάκτου και Αγ. Βλασίου κ. Ιεροθέου και του Σεβ. Μητροπολίτου Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκου, πλαισιουμένων υπό του συνόλου σχεδόν τών Ιερέων και τών Διακόνων τής Ιεράς Μητροπόλεως, ως και τών Κληρικών τών συνοδευόντων τους Αγίους Αρχιερείς και μέ την συμμετοχή πλήθους πιστών, κυρίως νέων, μαθητών τών Σχολείων, τών σπουδαστών τών Α.Ε.Ν. Οινουσσών και Χίου, τών πολιτιστικών Σωματείων και τών Προσκόπων, οι οποίοι, από πολύ νωρίς, είχαν κατακλύσει τόν Ι. Μητροπολιτικό Ναό. Στις Ιερές Ακολουθίες έψαλε η Χορωδία του Συλλόγου Ιεροσαλτών Χίου "Ρωμανός ο Μελωδός" σέ δύο Χορούς υπό την Διεύθυνση του Άρχοντος Μαΐστορος τής Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας και Χοράρχη του Συλλόγου κ. Δημητρίου Ελ. Ζαννίκου, του Προέδρου του Συλλόγου Ιεροσαλτών κ. Κωνσταντίνου Γανιάρη, ως και τών Ιεροσαλτών του Ι. Μητροπολιτικού Ναού κ. Δημητρίου Δημητρακοπούλου και κ. Αντωνίου Κυδώνη.

Κατά την διακονία του Θ. Λόγου τόν θεϊον λόγον εκήρυξε ο Σεβ. Μητροπολίτης Μάνης κ. Χρυσόστομος, "τής απορθήτου και αδούλωτης" (όπως έχαρακτήρισε την Μάνη ο Σεβ. Μητροπολίτης Χίου), ο οποίος, μεταξύ άλλων, εξήρε την σημασία και εξέχουσα αξία τής Χίου ως ήρωοτόκου και μαρτυρικής. Στη συνέχεια, ανεφέρθη στην συγκίνηση που του προεξένησε η Τελετή τής έπαρσης στον νότιο λιμενοβραχίονα τής μεγάλης ελληνικής Σημιαίας τών 150 τ. μ. , που αποτελεί πρωτοβουλία του Σεβ. Μητροπολίτου Χίου κ. Μάρκου, και, εκ του γεγονότος αυτού, τή δημιουργία, από τό ράσο του Παπαφλέσσα και τή φουστανέλλα του τσολιά, τής πρώτης ελληνικής Σημιαίας τό 1822, καθώς και τή σημασία του ιεροῦ αυτού Συμβόλου του Έθνους μας, που οι 9 λωρίδες της διατρανώνουν τό σύνθημα "ελευθερία ή θάνατος" και την ιερότητά της μέ την αποτύπωση επάνω της του τιμίου Σταυρού.

Μετά την Ακολουθία του Αρχιερατικού Εσπερινού ακολούθησε προεξαρχόντων τών τεσσάρων Αρχιερέων (συμμετέσχε και ο τότε αφιχθείς στη Χίο Σεβ. Μητροπολίτης Ν. Ίωνίας και Φιλαδελφείας κ. Γαβριήλ) πάνδημη και μεγαλειώδης Ιερά Λιτανεία τών Ιερών Εικόνων τής Παναγίας τής "Αγιογαλουσaiνας" και τών Αγίων Βικτώρων σέ δρόμους τής πόλεως, στον κεντρικό λιμένα, την πλατεία και την αγορά τής πόλεως, μέ τή συμμετοχή του Ιεροῦ Κλήρου, τών Αρχών τής Χίου, τών Ψαρών και τών Οινουσσών, του Στρατού, τών Συλλόγων και Σωματείων, τών Αδελφών του Ε.Ε.Σ., τών δύο Α.Ε.Ν., τών Προσκόπων, τών Σχολείων όλων τών τύπων και τής Φιλαρμονικής του Δήμου Χίου.

Στην πλατεία τής πόλεως, πλησίον του Ανδριάντος του Εθνομάρτυρος Πλάτωνος

(Φραγκιάδου), 'επί διαμορφωθείσης 'εξέδρας, 'ετελέσθη Δέησις μετά τήν οίποια ώμίλησε ο' Σεβ. Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οίνουσσών κ. Μάρκος, ο' οίποιος έιπε:

Σ' αυτή τήν πλατεία, κάτω 'από τούς εύσκιόφυλλους αυτούς πλατάνους, στον τόπο του μαρτυρίου του Εθνομάρτυρος Πλάτωνος και των Προκρίτων τής πόλεως, λιτανεύεται η' ιερά εικόνα τής Παναγίας, η' οίποια μέσα 'από τήν 'αγκαλιά του σπηλαιού του Αγ. Γάλακτος 'εκομίσαμε στην πρωτεύουσα του νησιού μας, 'αφ' ετέρου δέ η' εικόνα των Αγίων Βικτώρων, των πολιούχων και 'ελευθερωτών του νησιού. Λιτανεύεται μέσα στους δρόμους, στις πλατείες, στο λιμάνι και στην 'αγορά του τόπου μας, ενός τόπου, ο' οίποιος 'εμαθε ότι, για να είναι σήμερα τό 'Εθνος μας 'ελεύθερο, για να υπάρχει σήμερα Ελληνικό Κράτος, 'επαιξε πρωταρχικό, καθοριστικό ρόλο η' Εκκλησία μας. Γι' αυτό τό λόγο, όταν οι 'πρόγονοί μας 'έστησαν πάνω στα αίματα των ηρώων 'ελεύθερη τήν Πατρίδα μας, ώρισαν τά πρώτα Συντάγματα του 'Αγώνος, ότι Έλληνες είναι όσοι κατοικούν σ' αυτόν τον τόπο και πιστεύουν στον Χριστό. Αυτή είναι η' ταυτότητα τής Πατρίδος μας, αυτός είναι ο' πολιτισμός μας, αυτή είναι η' καρδιά μας και τό ξεριζωμα αυτής τής καρδιάς μόνο αιμορραγία και θάνατο και καταστροφή μπορεί να φέρει στον τόπο μας.

Και πλαισιώνουν τή Λιτανεία αυτή μαζί μέ τούς τρεις 'αγαπητούς 'Αρχιερείς, τον Σεβ. Ναυπάκτου κ. Ιερόθεο, τον Σεβ. Ν. Ιωνίας κ. Γαβριήλ και τον Σεβ. Μάνης κ. Χρυσόστομο, λιτανεύουν κυρίως οι 80 περίπου Εφημέριοι τής Μητροπόλεως μας, πιστοί Κληρικοί, τίμιοι Κληρικοί, οικογενειάρχες Κληρικοί, αυτοί που κρατούν τά κουπιά του σκάφους τής Τοπικής μας Εκκλησίας, σ' αυτούς τούς οίποιους 'οφείλω τό 1.200.000 μερίδες φαγητού, που μέχρι σήμερα 'έχομε δώσει σέ 'ανθρώπους που τό 'έχουν 'ανάγκη, αυτοί που 'έχουν 'ετοιμάσει τά περισσότερα 'από 50.000 δέματα, που 'έχουν δοθεί σέ γυμνούς και ξενητεύοντες, αυτοί που μεταφέρουν και μεταγγίζουν τις δεκάδες κάθε χρόνο φιάλες αίματος 'από τις τράπεζες Αιμοδοσίας των Ενοριακών μας Ναών, αυτοί που μέ τούς γιατρούς του νησιού μας προσφέρουν 'εθελοντικά και 'αφειδώς υπηρεσίες στα ξεχασμένα χωριά τής 'Αμανής, αυτοί που δουλεύουν για τις 'υποτροφίες των παιδιών μας, για τό στήριγμα των σπουδαστών των δύο Α.Ε.Ν., που 'αποτελούν τό θησαυρό του τόπου μας, αυτοί που φροντίζουν να παίρνουν κάθε πρωί τό πρωινό τους 'ανήλικα 'ασυνόδευτα παιδιά, προερχόμενα 'από εμπόλεμες Χώρες, που 'εμείς τά βλέπομε σαν εικόνα του Χριστού, που λαθραία ο' Χριστός, χωρίς να τό γνωρίζουν οι 'άνθρωποι 'ήλθε στον τόπο μας, χωρίς να 'ενοχοποιούμε τις λέξεις του ελληνικού λεξιλογίου. Αυτοί οι 'Ιερείς είναι η' αναπνοή του νησιού μας, η' αναπνοή του Αιγαίου μας, η' αναπνοή του 'Εθνους μας.

Και λιτανεύομε 'αποτίοντας φόρο τιμής στην Ελληνική Σημαία μέ τις 'εννέα λωρίδες, που, όπως έιπε κηρύσσων ο' Σεβ. Μητροπολίτης Μάνης, 'αφ' ενός μόν δεικνύει τις συλλαβές του συνθήματος "ελευθερία ή θάνατος", 'αφ' ετέρου δέ τούς χρόνους τής Επανάστασεως, μέ τις 'εννέα λωρίδες, που θα μου 'επιτρέψετε να προσθέσω ότι δεικνύουν τις 'εννέα περιοχές του Ελληνικού Κράτους, τήν 'Ηπειρό μας, τήν Μακεδονία μας, τήν Θράκη μας, τήν Θεσσαλία

μας, τή Ρούμελη, τόν Μωρηά, τό Ιόνιο Πέλαγος, τό Αιγαίο Αρχιπέλαγος και τήν Κρήτη μας. Και στήν άκρη ψηλά ο Σταυρός του Χριστού, που δείχνει τά σταυρωμένα, σκλαβωμένα κομμάτια του Έθνους μας, τή Βασιλεύουσα, τήν Ιωνία, τήν Βόρειό Ήπειρο και τήν Κύπρο. Ο ίδιος Σταυρός που θα τοποθετηθῆ, μετά από λίγες μέρες, πάνω στον τάφο του ήρωα Βορειοηπειρώτη.

Προσευχόμαστε, χριστιανοί μου, αυτή η θρησκεία να αποτελεί πάντοτε τον συνεκτικό δεσμό που θα δίνει οντότητα και ύπαρξη σ' αυτό εδώ τό Κράτος να εφαρμόσει όποια προγράμματα και όποια σχέδια έχει αλλά κινούμενο πάντοτε όχι με ανεμοδείκτες όπου φυσάει ο κάθε ιδεολογικός άνεμος, αλλά με πυξίδα που εμείς εδώ στο ναυτικό νησί μας τή ξέρουμε καλά. Πυξίδα που δείχνει μόνον ένα δρόμο, τον δρόμο του Χριστού."

Τήν κυριώνυμη ημέρα τῆς Εορτῆς, 11ην Νοεμβρίου, έχοροστάτησεν εις τόν Όρθρον ο Σεβ. Μητροπολίτης Ν' Ιωνίας και Φιλαδελφείας κ. Γαβριήλ και ακολούθησε η πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία συλλειτουργούντων τών Σεβ. Μητροπολιτών Ναυπάκτου και Αγ. Βλασίου κ. Ιεροθέου, Ν' Ιωνίας και Φιλαδελφείας κ. Γαβριήλ, Μάνης κ. Χρυσοστόμου και Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκου.

Τόν Θ. Λόγον εκήρυξε ο Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ιερόθεος, ο οποίος ετόνισε:

Η παραβολή του Καλού Σαμαρείτη δείχνει τήν ιστορία του ανθρώπινου γένους, κατά τόν άγιό Ιωάννη τόν Χρυσόστομο. Η κατάβαση του ανθρώπου από τήν Ιερουσαλήμ στήν Ιεριχώ δείχνει τήν πτώση του ανθρώπου από τό ούρανιο πολίτευμα στο τῆς «απάτης του διαβόλου πολίτευμα» και τις πληγές που δέχθηκε ο άνθρωπος.

Η αδιαφορία ή η αδυναμία του λειπίτου και του ιερέως να βοηθήσουν είναι η αδυναμία τῆς θρησκείας να βοηθήσει τόν πληγωμένο άνθρωπο. Γι' αυτό ο Χριστός με τήν ενανθρώπησή Του και η Εκκλησία μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά τόν άνθρωπο.

Έτσι, εν Χριστώ και εν τῆ Εκκλησία ο άνθρωπος θεραπεύεται, αποκτῆ τήν πραγματική ελευθερία, δηλαδή τήν άυτεξουσιότητα του φυσικού θελήματος και όχι απλώς τήν προαίρεση του γνωμικού θελήματος, ουσιαστικά τήν απελευθέρωση από κάθε εξάρτηση".

Στό τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χίου κ. Μᾶρκος ἀπένειμε στούς Ἁγίους Ἀρχιερεῖς τό παράσημον τοῦ Σταυροῦ τοῦ Ἀγ. Ἰσιδώρου. Πρὶν ἀπὸ τὴν ἀπονομή, ἀπηύθυνε τὸν ἀκόλουθο Χαιρετισμό:

"Μὲ τὴν κανονικὴ ἄδεια καὶ εὐλογία τῆς Α. Θ. Μακαριότητος, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος καὶ Προέδρου τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κ. Ἰερωνύμου, τιμὴ καὶ σεβασμὸ στό πρόσωπο τοῦ οἴοιου τρέφομε, εὐρίσκονται σήμερα συλλειτουργοὶ καὶ συνεορτασταὶ οἱ Σεβ. Μητροπολίται Ναυπάκτου καὶ Ἀγ. Βλασίου κ. Ἰεροθέου, Ν. Ἰωνίας καὶ Φιλαδελφείας κ. Γαβριὴλ καὶ Μάνης κ. Χρυσόστομος. Οφειλετικῶς ἡ Τοπικὴ μαζ Ἐκκλησία τιμῶσα ἀφ' ἐνός μὲν τὴν ἐντυφειστάτη θεολογικὴ προσφορὰ τοῦ συγγραφέως τῶν πλέον τῶν ἐκατὸν αὐτοτελῶν ἐπιστημονικῶν μελετῶν καὶ πολλαπλασίων μονογραφιῶν τοῦ φαεινοτάτου ἀστέρος πού ἐμφαίνει τὸν ἥλιον τῆς δικαιοσύνης θεολογικῶς, τοῦ συγγραφέως τοῦ οἴοιου τὰ πονήματα ἔχουν μεταφρασθῆ εἰς πλείονας τῶν 25 γλωσσῶν εἰς τὴν Οἰκουμένην, τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καὶ Ἀγ. Βλασίου κ. Ἰεροθέου, τιμῶσα δὲ τὴν παρουσία εἰς τὸν διορθόδοξον, διαχριστιανικὸν καὶ διαθρησκευτικὸν διάλογον τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ν. Ἰωνίας κ. Γαβριὴλ καὶ τὴν θρησκευτικὴ, ποιμαντικὴ, κηρυκτικὴ, ρητορικὴ, νομικὴ καὶ ἐθνικὴ προσφορὰ τοῦ Ποιμενάρχου τῶν ἀδούλων καὶ ἀπάτητων ἐδαφῶν τῆς ἡρωικῆς Μάνης κ. Χρυσόστομου, ἐπιθυμῶμεν νὰ ἀπονεύμεν εἰς αὐτοὺς τὸν Σταυρὸν τοῦ Ἀγ. Ἰσιδώρου, παράσημον τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας τὸ οἴοιον ὁ μακαριστὸς Προκάτοχος καὶ Γέροντάς μου Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν κυρὸς Διονύσιος (ὁ Μπαϊρακτάρης) ἐδημιούργησε τὸ ἔτος 1997, ἐπὶ τῇ εὐλογητῇ ἐπισκέψει τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης καὶ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου στή Χίο. Φρονοῦμεν ὅτι ἡ ἐπίδοσις τῆς τιμῆς αὐτῆς εἰς τοὺς ὡς εἴρηται ἐκκλησιαστικοὺς ἄνδρας ἀιτιολογεῖται ἐκ τοῦ μονολεκτικοῦ γεγονότος ὅτι καὶ οἱ τρεῖς τυγχάνουν ΑΞΙΟΙ."

Μετὰ τὴν ἀπονομή ἐτελέσθη, μὲ ἔντονα συναισθήματα ἐθνικῆς συγκινήσεως, ἡ Ἐπίσημη Δοξολογία ἐπὶ τῇ ἀπελευθερώσει τῆς πόλεως ἀπὸ τοὺς Τούρκους, ἡ οἴοια σημειωτέον ὅτι καὶ τότε (11 Νοεμβρίου 1912) ἐγένετο ἡμέρα Κυριακὴ. Τὸν Πανηγυρικὸ τῆς ἡμέρας ἐξεφώνησε ἡ Ἐλλογιμωτάτη κ. Ευτυχία Ἀντ. Βλυσίδου, Διευθύντρια τῆς Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως.

[ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟΥ](#)