

# ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Άριθμός 9

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ

2 Μαρτίου 2025

*«συνετός ἐν πράγμασιν εὐρετής ἀγαθῶν»  
(Παρ. Σολομ. 16,20)*

Στήν Παλαιά Διαθήκη, ἀγαπητοί ἀδελφοί, στό βιβλίον τῶν Παροιμιῶν τοῦ σοφοῦ Σολομώντα, διαβάζουμε: «Ἐκεῖνος πού φέρεται μέ σύνεση στίς περιστάσεις τῆς ζωῆς του, θά βρεῖ τό ἀγαθό καί τήν εὐτυχία». Ἡ σύνεση καί ἡ φρόνηση γιά ὅσους τήν ἔχουν εἶναι πηγὴ ζωῆς» (16,22). «Οἱ μακράν τοῦ Θεοῦ ἄνθρωποι ὀνομάζουν τοὺς συνετοὺς ἀσήμαντους καί ἀνόητους» (16,21). «Ὁ συνετός ἄνθρωπος εἶναι θρόνος πού βασιλεύει ἡ ἀλήθεια καί ἡ διάκριση» (12,23). «Οἱ κατὰ Θεόν συνετοί, οἱ φοβούμενοι τόν Θεόν, θά δοκιμάσουν πολλές περιπέτειες» (Δαν. 11,33).

Ἡ προτροπή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, πού ἀκούσαμε σήμερα, «εὐσχημόνως περιπατήσωμεν» (Ρωμ. 13,13) μᾶς ὀδηγεῖ στίς ἀρετές τῆς σύνεσης, τῆς φρόνησης, τῆς ἀξιοπρέπειας. Ὁ κόσμος συνήθως ὅταν ὀμιλεῖ γιά ἀξιοπρέπεια τοῦ ἀνθρώπου τήν ἐννοεῖ κατὰ ἐπιφανειακό, ἐξωτερικό τρόπο. Ἐννοεῖ τόν ἀξιοπρεπεῖ στήν ἐμφάνιση, στόν τρόπο τῆς ζωῆς του, στή συμπεριφορά του πρὸς τοὺς ἄλλους. Βέβαια, αὐτό εἶναι καί τό πρέπον, ἀφοῦ αὐτό μαρτυρεῖ κατὰ κάποιο τρόπο τήν ἐσωτερική του ἀξία καί ποιότητα. Αὐτό μᾶς διδάσκει καί ὁ σοφός Σειράχ ὅταν λέει: «Τόν ἄνθρωπο, ποιός εἶναι στή ψυχῇ, τόν φανερώνουν ἀκόμη καί τό πῶς στολίζεται, τό πῶς γελά καί τό πῶς περιπατεῖ» (19,31). Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, πού κρίνει καί στοχάζεται τά πάντα μέ τόν φωτισμό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, δέν μᾶς θέλει, ἐμᾶς τοὺς χριστιανούς ἀξιοπρεπεῖς μόνο μπροστά στά μάτια τῶν πολλῶν, ἀλλά κυρίως μπροστά στά μάτια τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος βλέπει καί γνωρίζει τήν ἐσωτερική κατάσταση καθενός μας. Γι'αὐτό καί στή συνέχεια προσθέτει: «μὴ κώμαις καί μέθαις, μὴ κοίταις καί ἀσελγείας, μὴ ἔριδι καί ζήλω...». Δηλαδή ἐξηγεῖ ὅτι ὁ χριστιανός ὀφείλει νά φυλάξει τήν ἀξιοπρέπειά του προσέχοντας νά ἀπέχει ἀπὸ πράξεις καί ἔργα, πού τήν μειώνουν. Καί ἀναφέρει τά ξέφρενα γλέντια, τὴ μέθη, τίς φιλονικεῖες, τίς ζήλειες καί προπάντων τίς σαρκικές ἁμαρτίες, πού

καταπατοῦν τόν ἠθικό νόμο τοῦ Θεοῦ καί ἐξευτελίζουν τήν ἠθική ὑπόσταση τοῦ χριστιανοῦ. Ἡ χαρά τῆς διασκέδασης ἐπιτυγχάνεται μέσα στά ὅρια τῆς εὐπρέπειας.

Ἄς ἔχουμε πάντα στή σκέψη μας ὅτι ὁ Κύριός μας ἦταν ταπεινός. Ὁ ἐγώισμός καί ἡ ἔπαρση δέν νοεῖται στόν χριστιανό. Ἡ ἀρετή τῆς ταπεινώσεως ἔχει μέσα της ἀξιοπρέπεια, ὅπως μᾶς τήν διδάσκουν οἱ Πατέρες μας καί ἡ Ἐκκλησία μας. Ἐάν ἔχουμε πνεῦμα Θεοῦ, τότε ἔχουμε τήν ἀξιοπρέπεια τῶν ταπεινῶν. Βλέπουμε τά λάθη μας, ζητοῦμε συγνώμη καί ἀγωνιζόμαστε γιά τή διόρθωσή μας. Ἄς δείξουμε αὐτή τήν ἀξιοπρέπεια στήν ταπεινώση, τήν πιστότητα στήν ὀρθόδοξη παράδοση, τήν λατρευτική προσκύνηση καί τήν πίστη στό Θεό, καί ὁ Θεός τήν ἀξιοπρέπεια τῶν ταπεινῶν θά τήν κάνει μεγαλωσύνη.

Καί συνεχίζει τά σωτήρια μηνύματά του ὁ μακάριος Παῦλος. «Σᾶς παρακαλῶ νά πολιτευθεῖτε κατά τρόπον ἄξιο τῆς ὑψηλῆς κλήσεως στήν ὁποία προσκληθήκατε ἀπό τόν Θεό (Ἐφεσ. 4,1). «Νά ζῆτε κατά τρόπον ἄξιον τοῦ Εὐαγγελίου δηλαδή σάν ἄξιοι φορεῖς τῶν διδασκάλων τοῦ Χριστοῦ» (Φιλιπ. 1,27). «Νά πολιτευθῆτε, καθὼς πρέπει καί ἀξίζει στόν Κύριο, ὥστε νά ἀρέσκετε σέ κάθε τι εἰς αὐτόν, μέ τό νά παράγουν οἱ ψυχές σας, ὡς πνευματικόν καρπόν, κάθε καλόν ἔργον» (Κολασ. 1,10).

Καί ὁ Ἀπόστολος Πέτρος ἐπισημαίνει: «ὅταν ἀσκῆτε τίς ἀρετές αὐτές δέν θά προσκόψετε καί δέν θά ἐμποδισθεῖτε ποτέ ἀπό τοῦ νά ἐπιζητεῖτε τήν σωτηρίαν» (Β' Πέτρ. 1,10).

Ὁ Ἀπόστολος Ἰάκωβος ὁ Ἀδελφόθεος σημειώνει: «Ὁ καθένας δοκιμάζεται ἀπό τή δική του ἐπιθυμία. Ἀπό αὐτήν δελεάζεται καί σαγηνεύεται. Ἐπειτα ἡ ἐπιθυμία συλλαμβάνει καί κυφορεῖ τήν ἁμαρτία· ἂν δέ αὐτή ἡ συγκατάθεση τῆς ἁμαρτίας γίνει πράξη, κυφορεῖ τόν θάνατο» (Ἰακ. 14,15).

Ὁ Μέγας Βασίλειος τονίζει: Μάθε καί διδάξου γιά τόν εὐαγγελικό τρόπο ζωῆς, πού εἶναι ἡ ἀκρίβεια τῶν ὀφθαλμῶν, ἡ ἐγκράτεια τῆς γλώσσας, ἡ δουλαγωγία τῶν παθῶν, ἡ καθαρότητα τοῦ σώματος, ὁ ἀφανισμός τῆς ὀργῆς. Νεκρώσου γιά τήν ἁμαρτία, συσταυρώσου μέ τόν Χριστό, μετάθεσε ὅλη σου τήν ἀγάπη πρός τόν Κύριο.

Ο Άγιος Νεκτάριος συμπληρώνει: Ὁ φρόνιμος ἄνθρωπος, πρὶν ἐπιχειρήσει νὰ κάνει κάτι, πρῶτα ἀπ' ὅλα σκέπτεται ποῦ ἀποσκοπεῖ ἡ πράξη καὶ μετὰ προχωρᾷ στὴν πραγματοποίησίν της. Δέν παινεύεται, δέν ὑπερηφανεύεται καὶ εἶναι πάντα ταπεινός καὶ θυμᾶται ὅτι εἶναι περαστικός στή γῆ καὶ ὅτι ἡ πραγματική ζωὴ ὑπάρχει στὸν οὐρανό.

Ὁ Άγιος Ἀνθίμος θά πει στή προσευχή του: Μὴν λησμονεῖς, Κύριε, ὅτι πλάσματά σου εἴμεθα καὶ μάλιστα ἁμαρτωλά.

Χριστιανοί μου,

τό Ἀποστολικό Στόμα τοῦ Παύλου μᾶς παραγγέλει σήμερα: «εὐσχημόνως περιπατήσωμεν», δηλαδή νὰ συμπεριφερόμαστε μέ εὐπρέπεια καὶ εὐταξία. Αὐτά τὰ χρυσᾶ λόγια γιατί διαβάζονται σήμερα παραμονές τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς; Ἡ ἀπάντηση εἶναι ἡ ἐξῆς: Ἔχει ὑποπέσει στήν ἀντίληψη τῆς Ἐκκλησίας, ἀπό αἰῶνες τώρα, τό λυπηρό γεγονός, ὅτι τίς ἡμέρες πού πέρασαν τοῦ Τριωδίου, πού σκοπό ἔχει τὴν ὁμαλή προετοιμασία τοῦ κάθε χριστιανοῦ γιὰ τὴν ἐπερχόμενη Μεγάλη καὶ ἱερὴ περίοδο, ἀρκετοὶ συνάνθρωποί μας, ἀκόμα καὶ χριστιανοί, ξεπουλοῦν χωρὶς ἐνδοιασμό τὴν ἀξιοπρέπειά τους στὰ περίεργα ἔθιμα τοῦ καρναβάλου τῶν ἡμερῶν αὐτῶν, ὅπου ὁ ἄνθρωπος ἔρχεται νὰ ἀποκρύψει ὅ,τι καλύτερο, ὅ,τι ἱερώτερο τοῦ δώρησε ὁ Δημιουργός του, τὴν προσωπικότητά του, μέ κάτι φθινό καὶ ἐπίπλαστο. Ἔθιμα πού κατὰ πάντα ἐναντιώνονται στὸν Θεῖο Λόγο καὶ τὴν διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου μας, ἔθιμα μέ τὰ ὅποια καταρρακώνεται πράγματι ἡ ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια.

Ἀδελφοί μου,

ἡ Δεσποτική Φωνὴ τοῦ Κυρίου μᾶς θέτει σέ πνευματικὴ ἐγρήγορηση λέγοντάς μας: «Προσέχετε τοὺς ἑαυτοὺς σας, μήπως οἱ ψυχές σας γίνουν βαρεῖές καὶ ἀνίκανες εἰς τό νὰ προσέχουν καὶ νὰ ἐπαγρυπνοῦν» (Λουκ. 21,34), καὶ ἄς ἀναφωνήσει ὁ καθένας ἀπὸ ἐμᾶς: «Τό στόμα μου λαλήσει σοφίαν καὶ ἡ μελέτη τῆς καρδίας μου σύνεσιν» (Ψαλμ. 48,3). «Θά ὑμνήσω τόν Κύριο, ὁ ὁποῖος μοῦ ἐχάρισε σύνεση» (Ψαλμ. 15,7).

Καλή Σαρακοστή!

Καλό στάδιο στοὺς πνευματικούς μας ἀγῶνες! **ΑΜΗΝ!**